



Zondag 28 januari 2024

Voorganger: dhr. A. Weemstra

Organist: mevr. Willy Misker

Groen

*Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen
om samen te omarmen*

ORDE VAN DIENST

Woord van welkom, mededelingen

Intochtlied: 78:1 en 2

Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.

*Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.
Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.
Verborgenheden wil ik openbaren,
een van oudsher ons doorgegeven mare,
roemrijke daden door de Heer volbracht,
zijn grote wonderen en zijn grote kracht.*

*Laat ons wat onze vaders vertelden
doorgeven en aan onze kinderen melden.
't Getuigenis aan Israël geschonken,
het heil dat van de hemel heeft geklonken,
het is een licht dat ons ten leven leidt, -
ons en al wie door ons wordt ingewijd.*

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Zingen: Lied 352: 1,2,7

Jezus, meester aller dingen

*Jezus, meester aller dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.*

*Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en 't gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!*

*Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!*

Kyriegebed

Zingen: Gloria

Lied 647

Voor mensen die naamloos

*Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.*

*Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.*

*Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.*

*Voor mensen die hopen,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.*

Gebed bij de opening van het Woord

Bijbellezing OT: Jesaja 2: 1 t/m 5

Zingen: Lied 823: 1,4,5

Gij hebt, o Vader van het leven

*Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werkelijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.*

*Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.*

*O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.*

Bijbellezing NT: Marcus 1: 21 t/m 28

Zingen: lied 316: 1 en 4

Het woord dat u ten leven riep

*Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.*

*Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.*

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 723: 1 Waar God de Heer zijn schreden zet

*Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.*

Voorbeden, dankgebed

stil gebed, samen het Onze Vader

Collecte: 1^e. Diaconie

2^e. Pastoraat en Eredienst

Slotlied: Lied 413

Grote God, wij loven U

*Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.*

*Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!*

*Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.*

Zegen

Uitgangscollecte: Kinder opvang in Moldavië

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken

MEDEDELINGEN

Omzien naar elkaar

- Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat, is opgenomen in het Scheperziekenhuis.

In ons gebed en met onze daden zijn we op elkaar betrokken en leven we met elkaar mee. We denken daarbij ook aan hen van wie de namen hier niet zijn genoemd, maar waarvan u wel weet. Zij die weinig of geen bezoek ontvangen, ziek zijn of zorgen hebben. Een kaartje of telefoontje is een kleine moeite, maar doet goed en wordt met grote dank ontvangen!

Bloemen

De bloemen worden gebracht door: fam. Meijering

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Mevr. D. Schuttrups, Jagerslaan en mevr. E. Mepschen, Schakelpad

Meerjarenproject Kinderopvang in Moldavië

In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op straat, zonder de zorg en

liefde die ze nodig hebben. Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in de seks- en drugsindustrie.

Situatie in Oekraïne

In Moldavië worden Oekraïense vluchtelingen gastvrij ontvangen. De Moldavische bevolking, regering en humanitaire organisaties zetten zich onophoudelijk op voor de vluchtelingen. Onze partners in Moldavië geven een update van de situatie.

Kerken en Youth for Christ willen dat voorkomen en hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die ingericht zijn in kerken. Ze krijgen volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten onder leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest van hun leven.

Er zijn in Moldavië 45 kindercentra waar 1400 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 à 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo'n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar.

We hopen dat u dit project van harte steunt.

Samen eten.

In overleg met de bewoners van de Breehof, gaan we weer gezellig een avond eten. We hebben afgesproken om dit maandag 19 februari te doen. Ook u als gemeente bent hiervoor van harte uitgenodigd. We denken hierbij aan soep als voorgerecht, daarna een winter(stamppot)buffet, We besluiten met een lekker dessert.

Bij het koffiedrinken ligt een intekenlijst om u op te geven en misschien wilt u ook wat koken, dit kan ook op de lijst gezet worden.

We denken hierbij aan koken voor ong. 6 personen.

We willen u en de gasten ontvangen vanaf 16.30 uur zodat we om 17.00 uur aan tafel kunnen.

Iedere keer ervaren we weer dat dit voor de Breehof en ook voor ons als gemeente een waardevol gebeuren is.

Namens de kerkenraad, Hilly Lanjouw, scriba

Samen op Zoek.

We willen een keer wat nieuws doen op zondagavond 11 februari.

Deze avond zal weer in het teken staan van muziek maar heel anders dan vorige keer toen we hebben geluisterd naar de mis van Herman Finkers.

We vragen aan belangstellenden om zelf een stukje muziek op te zoeken waardoor je bent geraakt. De bedoeling is om dit stuk muziek op deze avond mee te nemen. We kunnen dit dan laten horen en wie dit heeft meegenomen kan dan vertellen wat hem of haar daarin zo aanspreekt.

De muziek kan en mag van alles zijn. Op de avond zelf kun je gewoon een CD of USB stick meenemen waarop het stukje staat. Als je iets van Spotify of Youtube

wilt laten horen dan is dat ook goed. In dat geval graag een paar dagen van te voren mij laten weten om welk stuk het gaat dan kan ik het opnemen. Het stukje moet niet langer zijn dan ongeveer 5 minuten.

Je mag ook een paar stukjes meenemen voor als er extra ruimte en tijd is. Uiteraard als je alleen wilt komen luisteren ook van harte welkom.

Als je denkt: Dit is iets voor mij, kom dan op genoemde datum. We beginnen om 19.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur. Koffie en thee staan klaar. Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter

Pelgrimswandeling Sleen

Onze winter pelgrimswandeling is op 3 februari 2024. We starten om 12.00 uur met een middaggebed in de Grote Kerk te Sleen aan de Brink 7. Thema zal zijn: Levi voor het toluhuis geroepen. De kerk is een driebeukige hallenkerk uit de 15e eeuw met een prachtig verstild interieur met gebrandschilderd raam betreffende de Opstanding. Ook is er een gedenkplek met kunstwerk met als titel 'de levensboom'. Vervolgens rijden we naar landgoed de Klencke en starten daar onze wandeling van 5,5 km waarbij we onder meer een toluhuis passeren! Lunchpakket mee en goede kleding. Opgave vereist ivm eventuele wijzigingen via email: pelgrimswandelingen.kmv@gmail.com



Theologische Verdieping

Wijn is 'een geschenk van de hemel en de aarde'

Dit gezegde is van Anselm Grün, die wijn beschrijft als voedsel voor lichaam en ziel. Wijn is symbool voor leven dat geschonken wordt door de hemel en tegelijk naar de aarde wijst. Eerbied voor de grond, waardering voor de concrete arbeid, het streven naar een milieuvriendelijke omgang met wat er groeit en het opkomen voor een eerlijk loon voor de landman of -vrouw en de medewerkers. Dat geeft veel te denken en te doen.

Ds. Bert van der Woude, emeritus predikant van de Protestantse Gemeente te Winschoten, is niet alleen een gepassioneerd *Bijbeluitlegger* maar heeft ook zijn diploma als *vinoloog* gehaald om daarna als *theoloog* iets zinnigs over wijn te kunnen zeggen. Wijn komt in de Bijbel vaak voor op allerlei manieren: land 'van melk en honing' en wijn, olie en wijn, brood en wijn, wijnstokken en -ranken en nog veel meer. Als Bijbeluitlegger beseft hij meer en meer dat de Bijbel een buitenboek is, dat ons be-paalt bij ons dagelijks voedsel. Eerst concreet (alles wat je in je mond steekt) en daarna geestelijk (als voedsel voor de ziel). Maar hoezo dan?

Zijn interesse in de Bijbelse verhalen deelt hij met zijn grote leermeester Eugen Drewermann. Hij zegt zelf dat hij zonder zijn inzichten en blijvende inspiratie niet

zou kunnen. Als voorzitter van de Studiekring Drewermann Nederland probeert hij samen met anderen zijn werk vruchtbaar te maken voor een eigentijds verstaan van de Bij-bel en van zijn kijk op God voor het gesprek met mensen binnen en buiten de kerk. Wijn en theologie, een paar apart!? Wij zien uit naar zijn komst.

Wanneer? Dinsdagmorgen 27 februari 2024
Waar? Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen
Tijdstip? 10.00 - 12.15 u. Zaal open vanaf 09.30 u.
Koffie/thee staat klaar.
Entree? Gratis. Koffie/thee voor eigen rekening.
Voor wie? Voor iedereen die kennis wil maken met onze cursus **Theologische verdieping voor geïnteresseerden** (kortweg **TVG Assen**), voor jong en oud, van ver en dichtbij, kerkelijk of niet meer kerkelijk, gewoonweg dus voor iedereen.

Weeksluiting Oldersheem

Vrijdag 02 februari is er een weeksluiting in Oldersheem.

Aanvang: 19.00 uur

Koffiemorgen Welput

Woensdagmorgen 31 januari zijn de deuren van de Welput weer open voor iedereen. Het zou fijn zijn als we u dan ook kunnen begroeten. De zaal gaat om 11.30 uur. Wilt u een bord en bestek meenemen.

U bent van harte welkom. Loopt u ook binnen???

Inlichtingen bij Sien Rooseboom, tel: 551235 en Lucie Meijering, tel: 551346

Zondag 04 februari

Voorganger: Ds. G. van Vliet

Organist: mevr. Willy Misker

Collecten: 1. Diaconie: Werelddiaconaat

2. Pastoraat en Eredienst

Uitgang: Gebouwen



Zuiderkerk op internet: www.pknav.nl (website)

Nieuwsbrief@pknav.nl (kopij Nieuwsbrief)